

Gezocht: Wijkombudsman

Bestuursleden

Driek

Hallo, Mijn naam is Driek Verdonk, ik ben 53 jaar en woon nu 11 jaar in de Roothaanstraat. Ik woon er met veel plezier en dat is ook de reden om dit wijkbestuur te gaan ondersteunen. Naast mijn hobby 'oude motoren' heb ik ook tijd om me actief voor deze buurt in te zetten.

Marc

Mijn naam is Marc Visschers. Ik ben 41 jaar en woon samen met Leonda Wijen in de Piuslaan. Wij wonen sinds 2005 in de wijk. Een belangrijke reden bij onze keuze om hier te komen wonen was de uitstraling van de wijk. Daarom zet ik mij dan ook graag in om deze uitstraling te behouden. Behalve toeren om mijn Heinkelscooter uit 1960, mag ik graag mountainbiken, naar muziek luisteren en films kijken.

Paul

Ik heet Paul en woon pas één jaar in deze wijk. Samen met mijn vriendin. Ondanks dat er toch zo'n 250 huizen staan vind ik het lekker rustig hier, beetje dorps bijna. Je kunt merken dat er dynamiek in de wijk zit want jong en oud woont hier nog lekker door elkaar, dat vind ik belangrijk. Er is van alles in huis wat ik zou willen aanpakken, maar met een drukke baan duren die klussen allemaal wat langer. Ik zit in het wijkbestuur omdat ik graag weet wat er speelt en omdat ik vind dat zo een stuk sociale

Jeugdinterview:

De architect: Frans Korteweg

Meer dan witte huizen alleen

Dit stukje geeft een korte omschrijving van de wijk waar het bestuur Stichting Tuindorp zich voor in wil zetten. "Onze" wijk dus. Het volledige artikel is te vinden

Gesprek met Mevrouw van Hest

verontwaardiging in haar stem wanneer ze mij dit toevertrouwt. "Ja, de huiseigenaar (*Woningstichting, DV*) heeft nooit veel aan het huis gedaan; daarom is alles nog zoals het huis opgeleverd werd in 1954. We hebben één keer de mogelijkheid gehad om het huis te kopen, maar toen we hadden besloten om dat te doen, waren we te laat en kon het niet meer.

We hebben altijd graag in dit huis gewoond met ons gezin: uiteindelijk met vijf kinderen, mijn man en ik. De twee jongens op één kamer; de jongste meiden in één kamer, de dochter die in 1954 geboren werd in de kleinste kamer. In deze kamer hing een gordijn in het midden, waarachter we de kerstspullen en de kampeerspullen hadden opgeborgen. Mijn man en ik sliepen in d" éé kaijn m

Oproep: bouwtekeningen gezocht.

Voor de bouwcommissie zijn wij nog op zoek naar originele